

*Handwritten:* Lijf menschen  
einde schooljaar!

## Het wonder van de tafel

tekst & muziek: Kris De Ruyscher

refrein



Kom je - er - bij aan ta - fel? Er is brood voor jou en



mij. Ben je groot, ben je klein, om het e - ven, schuif ge-



rust wat dich - ter - bij! Je merkt, waar ook ter



we - reld, aan ta - fel is het fijn.



Men - sen e - ten sa - men om bij el - kaar te



zijn!

### Strofe 2

Het wonder van het delen  
begint al bij het graan.  
Zaaien, maaien, kneden,  
het brood komt er zo aan.

### Strofe 3

Vijf broden en twee vissen,  
het lijkt misschien niet veel,  
maar deel je zoals Jezus,  
dan krijgt iedereen zijn deel.

### Strofe 4

Wie wil, kan met ons vieren,  
want Jezus nodigt uit.  
Samen aan Zijn tafel,  
daar feest je pas voluit!

### Strofe 5

Weldra mag ik eten  
met jou, van Jezus' brood.  
Wij horen bij Zijn vrienden.  
Iets kleins wordt daardoor groot!